



Nieuwsbrief in coronatijd

nr. 18 (1 juli 2021)

(volgende nieuwsbrief 22/23 juli)



Na de geestelijke werken van barmhartigheid Onwetenden onderrichten, Bedroefden troosten en Beledigingen vergeven volgt in deze nieuwsbrief Zondaars vermanen of zoals Augustinus het noemde broederlijke vermaning. Hiermee wil je bereiken dat mensen wenselijk gedrag vertonen. We zijn allemaal vermaand in onze jeugd. Bij de opvoeding hoort het aanleren van goed en het afleren van fout gedrag. Bij de christelijke opvoeding leer je de 10 geboden. Deze geven duidelijk aan wat goed en kwaad is in de ogen van God. De goede manier van leven werd ook nog eens voorgeleefd door Jezus. Hem volgen, dat moet te doen zijn zou je zeggen. Maar dat is helemaal niet makkelijk. De meeste mensen deugen: de titel van een mooi boek waarin met duidelijke voorbeelden beschreven wordt dat mensen niet kwaad zijn van nature, geen kwaad willen doen. En toch gebeurt er van alles in het leven waardoor mensen twijfelen, keuzes maken die eigenlijk niet goed zijn. De goede wil is er vaak wel maar..... We weten het allemaal. En dan is er een situatie waarin je ziet dat een ander zich niet houdt aan de regels. Wat kan je dan doen? Je bent immers even zwak. De ander zal wel zeggen: Waar bemoei je je mee? Begrijpelijk. Zou je zelf ook zeggen of in ieder geval denken. Dan is het dus zoeken naar een weg om het er toch over te hebben. Zoals Jezus deed: met begrip en barmhartig. Hij ging naast de mens staan, oordeelde niet maar gaf aan: 'Je kan altijd weer het goede kiezen. Doe dat voortaan'. Duidelijkheid geeft Jezus en met liefde en zachtmoedigheid wordt een mens weer overeind geholpen. Met dit als voorbeeld kan je misschien wel eens proberen met iemand in gesprek te gaan. Over het leven van de ander met begrip voor gedrag dat mede door karakter, levensomstandigheden en daarmee gepaard gaande emoties wordt bepaald. En dat we allemaal 'in de fout gaan'. Maar dan ook duidelijk maken dat je na vallen altijd weer kan opstaan en opnieuw beginnen. Niet oordelend maar barmhartig. Zoals je zelf verder geholpen zou willen worden in het leven.

Annemarie Hazebroek

Beste leden van onze vier samenkerkende gemeenten,

Gelukkig gaat het de laatste weken over het algemeen lichamelijk en ook mentaal steeds beter. Ook mijn cardioloog is tevreden. Ik hoop komende week met mijn hartrevalidatie te beginnen.

Hartelijke groet Wolf Jöhlinger

En hoe gaat het met de kerkdiensten?

Deze week is in het moderamen besloten om de versoepeling, waar dat kan, te gaan toepassen.

Dit betekent dat u zich voor de diensten in Bellingwolde, Blijham en Vriescheloo van tevoren niet meer hoeft op te geven. We schatten in dat in deze drie kerken het aantal mensen dat, met 1,5 m afstand houden, hierin mogen niet gehaald gaat worden. Is dit wel het geval (misschien in Vriescheloo) dan zal men zich voor die kerk wel weer van tevoren moeten opgeven. We willen niet dat we mensen naar huis moeten sturen omdat het te vol wordt. Maar dat hoort/leest u dan mocht dit voorkomen.

De kerk in Wedde is te klein om dit risico te nemen dus voor diensten in Wedde moet u zich altijd bij de scriba opgeven zolang de 1,5 m afstand gehanteerd moet worden.

Zingen kan gelukkig weer in alle kerken en in de dienst in Vriescheloo afgelopen zondag kon je het ook horen. Maar het was fijn dat de afgelopen diensten enkele leden van Bellingwolde en Blijham de liederen hebben gezongen. Nu lijkt er eerst een einde gekomen te zijn aan dit en de opgenomen diensten met zang die Roelf Wind samen met zijn twee cantorijen heeft verzorgd. We hopen dat dit zo blijft en niet na de zomervakantie we weer in een dipje komen en er weer strenge maatregelen komen. We houden moed en blijven voorzichtig.

Nieuwsbrief en miltjes (wekelijks)

U was gewend wekelijks een miltje te krijgen met informatie omtrent de diensten van die zondag. We gaan hier mee stoppen. We gaan weer normaal kerken in de kerk en we zien elkaar daardoor ook meer. Gemeenteleden die dit nog niet aandurven en via "Kerkormroep.nl" of "Kerkdienstgemist.nl" de diensten blijven volgen kunnen de liturgie hier dan ook nog altijd vinden.

We hebben besloten om de nieuwsbrief te blijven uitgeven. Dit omdat ons kerkblad "Gaandeweg" niet frequent genoeg uitkomt om actuele zaken met u te communiceren. Wel komt deze in plaats van om de week nu ééns in de drie weken uit via de mail. Een enkeling die geen mail heeft ontvangt deze op papier. Dit alleen wanneer u dit kenbaar heeft gemaakt bij uw scriba. In de nieuwsbrief komen de komende diensten te staan en of er evt. veranderingen zijn in het aanmelden of niet. Ook andere actuele zaken vanuit het moderamen of uw kerkenraad kunnen hierin staan.

Diensten de komende tijd

De gegevens omtrent luisteren/kijken naar de diensten en hoe u collectes kunt overmaken staan op de site van PG Bellingwolde en Blijham. Hier vindt u ook de richtlijnen om een dienst bij te wonen.

4 juli 2021 een dienst in Wedde om 09:30 uur
voorganger: ds. C.G. Spijker-van Engelenhoven

organist: dhr. R. Wind

collecte: KIA Diaconaat en Kerk. Extra collecte voor Roemenië

Aan deze dienst werkt de cantorij Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind mee.

Opgave voor deze dienst bij Gretha van Dijk (scriba): 0597 54 19 13 of gretavandijk@outlook.com t/m zaterdag 3 juli 17.00 uur.

11 juli 2021 een dienst in Bellingwolde om 9:30 uur

voorganger: ds. M. Grashoff

organist: dhr. R Wind

collecte: Bloemenfonds en kerk

18 juli 2021 een dienst in Blijham om 09:30 uur

voorganger: mw. J. van Bergen

organist: dhr. W. Claus

collecte: Diaconie en Kerk

scriba PG BBVW Astrid Lührssen, 06 21 67 11 99 of scriba@pkn-bellingwolde.nl

Uit de gemeente Blijham

Zaterdag 3 juli organiseren bijna dertig kerken in het oostelijk deel van de provincie Groningen voor de zesde keer het Kerkenpad Oost-Groningen! Tijdens het kerkenpad openen de kerken hun deuren voor het publiek, zodat de gebouwen niet alleen van buiten, maar ook van binnen bewonderd kunnen worden. De deelnemende kerkgebouwen variëren sterk wat betreft architectuur en hebben allemaal zo hun eigen bezienswaardigheden, waar vrijwilligers graag meer over vertellen. Plan een route of gebruik een van de routes op www.kerkenpadoostgroningen.nl en kom langs op 3 juli van 10.00-16.00 uur! De 4 kerken van onze gemeentes doen ook mee, maar kijk eens in een andere kerk!

Tot slot, wat heb ik (en met mij vele anderen) genoten van het zelf weer zingen de afgelopen zondag. Het klonk als vanouds als een jubelzang naar boven.

Met een hartelijke groet

Geeke van der Haar, scriba